

ΕΚΛΟΓΕΣ

21/5/2021

Αγαπητοί υποψήφιοι,
 = ξεκινώντας θα ήθελα να πω κάτι πολύ σημαντικό, που, αν γίνεταί, να το ακούσετε με προσοχή. Αν ήταν στο χέρι μου, θα δούλεγα να μην γίνουν οι εκλογές. Σας το είπα λίγο οπότε, αλλά ναι, δεν ήθελα καθόλου Θεορούσα, και θεωρώ, πως δεν χρειάζεται να υπάρχει ένας αρχηγός στην πόλη μας. Επίσης, σήμερα, μπορεί να χαλάσουν φιλίες, να κλάψουμε, να θυμόμαστε, να απογοητευτούμε, να πηχόσουμε, αλλά δυστηχώς δεν είναι στο χέρι μου. Να μην σας απασχολό άλλο με αυτό, αφού ότε έγινε έγινε. Δεν μπορεί να αλλάξει τίποτα...

Τώρα ως πέρασω από το λιγότερο μέρος αυτού του κεφάλιου που διαβάζω στο χαρούμενο: Υποψήφιοι, θα ήθελα από σας να είστε συνετοί και να ακούτε πάντα την λογική. Να μην κάνετε μόνο ότε σας συμφαίρει. Να μην πιχαιίνετε μόνο με το μέρος των φίλων σας στους καθγάδες. Να φροντίζεται να μην γίνει κανείς μόνος στην γνώμη. Να τους υποδέχεστε όλους στο παιχνίδι. Κι αν γόνεται πρόεδροι, να κάνετε υποχρησίσει. Να σέβετε την άποψη των άλλων και ότε τους ενωχθεί. Πρέπει να μην σκέφτεστε παράλοχα. Και στο γέδος να μην ζητάτε συνήλια εκδρομές! Το τελευταίο θέλει προσοχή γιατί κάποιους από εμάς θέλουν να κάνουν και λίγο βόιθηλα.

Μόνο αυτά ζητάω. Θέλω όμως να ρωτήσω και κοίτα. Είστε υποψήφιοι όμως δεν πρέπει να ήστε σόγουρι για την νίκη. Είστε έτοιμοι να δεχτείτε την αποτυχία? Θα θυμόμαστε αν κάποιος δεν σας ψύφουσε? Τίλος πάντων. Μπορώ να βασιστώ πάνω σας για ένα καλί τερο μέδων? Μπορείτε να προσταθήσετε για να μην γόνεται αυτή η μέρα μοιρέα?
 Αν ναι, θα είστε οι γέδδοι πρόεδροι, κι απόφοι κι οίν δεν εκδαχίτε, θα είστε πάντα οι αρχηγό της ζωής σας!

Νομίζω πως μπορεί να σας εμπνεύσω.
 Μελίνα Βαγείδου